

FEESTJE!

*Op 18 mei 2008 zijn wij alweer 25 jaar
getrouwd! En dat willen we vieren!*

*Op zaterdag 17 mei 2008
Om 21.00 uur staat de borrel klaar
bij Café IJ's de Jong
Huigsloterdijk 3
Weteringbrug*

*Als je er niet bij kan zijn,
graag even een belletje!*

*Tot dan!
Leo & Erna
Rick
Bo & Thomas
Ris*

Bobby



Er zullen handen zijn die je dragen
En armen waar je veilig bent
En mensen die je zonder vragen
Zeggen dat je welkom bent



Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze zoon
en broertje

Bobby

26 december 2007

Ton
Kim
Jur

Janneke
Jeffrey + Rico †
Bryan

Als je beschuit met muisjes wilt komen eten
laat het ons dan even weten.



Eucharistieviering

waarin ook gevierd

van het 50 jarig huwelijksjubileum

van

Wim en Ali Hillebrand

Tevens wensen wij te Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond 2008

1958

2008

Uitnodiging

Op 16 januari zijn wij 50 jaar getrouwd.
Dit hojen wij te vieren op zondag 20 januari 2008.

**Wim
Ali**

Wim en Ali Hillebrand

Bij verhindering graag even een berichtje.

De H. Mis met dankbaarheid is om 11.00 uur in de
Jacobuskerk, Moerkruik 3 te Oude Wetering.

De zang wordt verzorgd door Vox Laeta.

Wij vermelden u graag 5'insidings om 14.30 uur in de Payersteeg,
Noordseinde 167 te Raeslofarendsveen, om ons feest met kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden voort te zetten.

FEESTBOEK
TER GELEGENHEID VAN HET
50 JARIG HUWELIJK

1958



2008

VAN ONZE VADER EN MOEDER,
OPA EN OMA,
WIM EN ALI



ouders

*Al 50 jaar een gelukkig paar
niet iedereen speelt dat klaar!
De kleintjes volgden dan ook snel
met de goede verzorging nog wel.
Wij zijn blij met deze unieke mensen
die iedereen in zijn omgeving zou wensen!
De kinderen en kleinkinderen danken u met veel plezier
want zo een gebeurtenis moet worden gevierd.
Daarom wensen we jullie nog vele gelukkige jaren
zoals deze voordien al waren!*

Ter gelegenheid van de **80^e** verjaardag van
Rie van der Meer - Aartman

nodigen wij u uit voor een feestelijke ontvangst
met koffie/thee, een drankje en een hapje

op zaterdag 5 januari 2008

van 15.00 tot 17.30 uur

in De Heeren van Noortwijk
Quarles van Uffordstraat 103
te Noordwijk aan Zee.

Na afloop zullen wij hier met ons gezin blijven eten.

Indien u geen gebruik maakt van deze uitnodiging
verzoeken wij u ons even te bellen.

Routebeschrijving zie ommezijde.

De verjaardag van Jan op 11 december a.s. wordt ditmaal niet gevierd.



Jan en Rie wensen u tevens alvast een zalig kerstfeest,
een goed uiteinde en een voorspoedig 2008



16-22 FEBRUARI 2008.

'Dieren kunnen me ontroeren'



BAASJES | Hans van der Meer

Foto: Eimer Wieldraaijer

'Het idee voor *Schapen tellen*, een kijkboek voor kinderen, is ontstaan op de boerderij van Jaap, een vriend van Edith en mij', vertelt fotograaf Hans van der Meer. 'Als Jaap weggaat en wij op de dieren passen, laat hij altijd een briefje achter in de trant van: "Er lopen 42 schapen in het land." Die moeten wij iedere dag dan even tellen. Kijken of er niet eentje in de sloot gedonderd is of ontsnapt. Toen ik bij de uitgeverij voorstelde daar een kinderboek van te maken, vonden ze dat een leuk idee. De lezer kent mij misschien van de voetbalvelden die ik heb gefotografeerd, maar ik ben net zo gefascineerd door dieren. Met dieren heb je contact en ook weer niet. Dat geheimzinnige boeit me. Wat me trekt, zijn de dieren die om ons heen staan. Het fotograferen van leeuwen op safari hoeft voor mij niet. Die maken geen deel uit van mijn leefwereld. Hoe iemand loopt, staat of zit, vertelt veel over een persoon. Met beesten is dat niet anders. Als ik in de auto zit en ik zie ergens zo'n indolent paard, in zichzelf gekeerd, met afhappende schouders, dan ontroert me dat zeer. Vaak laat ik dieren een beetje los in de ruimte staan, omdat ik het leuk vind daar een spel mee te spelen. Dat is een terugkerend thema in mijn werk geworden. Net als de melancholie. Zo van: wij hebben er ook niet om

gevraagd dat we hier verzeild zijn geraakt. Een soort metafoor voor het leven zelf. In de begintijd van de fotografie had je van die lange sluitertijden. Dan moesten mensen echt stilstaan. Iemand vereeuwigen, noemden de Engelsen dat. Dieren hebben dat nog steeds. Als je komt aanlopen, "bevriest" zo'n schaap heel even. Je ziet zo'n beest denken: goed volk of slecht volk? Dat moment is prachtig, symboliseert de afstand tussen mens en dier. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat dieren een ziel hebben. Kijk maar eens naar die ogen. En dat bedoel ik niet sentimenteel. Als mijn kat ziek wordt, blijf ik niet met hem aandokteren. Toen Tzum, onze vorige kat, een tumor had, heb ik niet geprobeerd hem koste wat kost in leven te houden. Onze huidige poes, Günther, is vijftien en dementerend. Niet dat ik hem graag kwijt wil, maar als het niet meer gaat, gaat het niet meer. Of ik Edith en mij ooit zie verhuizen naar de weidse landschappen die ik fotografeer? Edith droomt ervan een koeienbejaardentehuis op te zetten. Ik zou nooit boer willen worden, maar een mooi oud boerderijtje in Noord-Holland zie ik wel zitten. Weet jij er soms een?'

Eimer Wieldraaijer

* Hans van der Meer, *Schapen tellen*, Nieuw Amsterdam

KROIMAGAZINE - Baasjes 87